

Το άσπρο γατάκι μένει σπίτι



Μια φορά κι έναν καιρό, κατά τη βασιλεία του Κορωνοϊού, ήταν μια άσπρη γατούλα που όσο πολύ κι αν ήθελε να παίξει με τα πουλιά και να τρέξει στα λουλούδια δεν την άφηναν οι ιδιοκτήτες της λόγω της καραντίνας. Με θλιμένο ύφος καθόταν στο παράθυρο και χάζευε τα ελεύθερα πουλιά.



Ακόμη κι η μικρή Χριστίνα που τη φρόντιζε είχε αρχίσει να βαριέται. Ούτε το διάβασμα ούτε το παιχνίδι με τα αγαπημένα της ζωάκια δεν ευχαριστιόταν πια. Μετρούσε τις ώρες ως την ελευθερία, μα ο χρόνος κυλούσε α ρ γ ά.



Όταν η Χριστίνα της διάβαζε ιστορίες η φαντασία της Χιονούλας, έτσι φώναζε τη μικρή κατάλευκη γατούλα η Χριστίνα, ταξίδευε στην Κιβωτό του Νώε. Όμως, ακόμα και στη φαντασία της το ταξίδι με την Κιβωτό του Νώε είχε τρομακτικό τέλος. Η Κιβωτός κολλούσε σε μια βουνοκορφή, ο κατακλυσμός σταματούσε, το νερό υποχωρούσε κι έβλεπε ξανά τη φύση, όμως γύρω γύρω από την βουνοκορφή ήταν απότομοι γκρεμοί!!!! Όλα τα ζώα έψαχναν τρόπο διαφυγής, μα η Χιονούλα στεκόταν μες τη μέση κι ανακάλυπτε τη φυλακή της

υ
ψ
ο
φ
ο
β
ί
α
ς.



Μια μέρα της καραντίνας μαζί με τη Χριστίνα είδαν ένα ντοκιμαντέρ για τις χελώνες. Τότε η έξυπνη γατούλα που άκουσε το μύθο του Αισώπου για τη Χελώνη , τη νύμφη που δεν καταδέχτηκε να παραστεί στους θεϊκούς γάμους του Δία και της Ήρας, σκαρφίστηκε τη λύση. Χώθηκε στο χάρτινο κουκλόσπιτο της Χριστίνας, έβγαλε τα μπροστινά της ποδαράκια από τα παράθυρα κι όρμησε για τρελό παιχνίδι στην αυλή! Η Χιονούλα μένει σπίτι!!

Γιάννης Τόζιος Δ2 – 72° Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ